

Övningen är hämtad från www.friluft.se där du själv kan bidra med övningar och inspireras av andra utomhuspedagoger.

Ämne: Naturkunskap
Författare: Susanne Rosenqvist
Årskurs: F-klass -

Vem är jag är en övning som bygger på ledtrådar för att lista ut vilken art det rör sig om.

Vem är jag?

Från början är jag en prick i gelé.
Alla mina syskon de ligger brevé.
Sen blir jag större och får svans,
Då kan jag simma nå'n annanstans.
Ut växer benen först bak och sen fram.
Jag simmar alltjämt omkring i min damm.
Svansen försvinner från min kropp.
Nu lämnar jag dammen, hoppetihopp!

Vem är jag?

Jag är ett litet kryp som gör nytta i rabatten
För bladlusen äts upp så fort jag får fatt en.
Mina larviga ungar äter gärna samma föda
Och du kan njuta av din blomstrande gröda.
Min kropp är rund och benen är korta.
Jag har alltid på min svartprickiga skjorta.
Kanske kan jag få nya kläder
Om jag flyger och hämtar vackert väder!

Vem är jag?

En prick på ett blad så liten och nätt,
blir till en larv som aldrig är mätt.
Spinner sig in i en puppa till slut
Och blir sen helt stilla, men en dag vill den ut.
Sitter på grässtrået skrynklig och ny.
Men kan snart flyga mot himmelens sky.
Från blomma till blomma så glatt sig svingar
en vacker insekt med skimrande vingar.

Vem är jag?

När jag kommer skakar marken
Jag stannar vid trädet och äter av barken.
Mina ben är långa som torn
Och jag har taggar på mina horn.
Mamma-kviga, unge-kalv och pappa tjur.
Kan du gissa vad jag är för ett djur?

Övningen är hämtad från www.friluftten.se där du själv kan bidra med övningar och inspireras av andra utomhuspedagoger.

Vem är jag?

Jag föds i boet hjälplös och naken,
Både om tassar, kropp och om baken.
Mjök får jag av min snälla mor
Så att jag blir stark och stor.
Med rödbrun päls och fyra tassar
Ett bo i trädet åt mig passar.
Två utgångar i boet vill jag ha.
Då kan jag lura min fiende bra!
Kottfrön, ekollon och nötter
Passar en med snabba fötter.
Det är svansen min som styr
När jag genom träden flyr.